

Liegebeesten

Theater Sonnevank

Titel voorstelling

Liegebeesten

Tagline

Een waargebeurd verhaal

Publiciteitstekst (lang)

Noa weet niet wat hij hoort. Praten zijn ouders nou over een zusje? Maar hij heeft helemaal geen zusje. Hij loopt de kamer in en ziet dat zijn moeder tranen wegveegt. “Mam... wat is er?!” Zijn moeder kijkt hem aan en lacht plotseling. “Niks, lieverd!” Noa snapt het niet. De radertjes in zijn detectivebrein draaien op volle toeren. Zijn moeder liegt, dat is duidelijk. Hij heeft een zusje en ze is verdwenen. Waar kan ze zijn? Natuurlijk! Er is maar één mogelijkheid: het doucheputje. Die levensgevaarlijke plek in de badkamer. Altijd geweten dat daar iets mis mee was. Zijn zusje is weggespoeld en hij moet haar redden.

Samen met zijn onzichtbare vriend Priem trekt Noa moedig de magische wereld onder het doucheputje in. Daar blijken wonderlijke wezens te wonen. Maffe figuren die niet te vertrouwen zijn. Die zingen als ze boos zijn en huilen als ze blij zijn. Noa besluit om zelf alleen maar de waarheid te spreken. Dat is de enige manier om de liegende beesten te verslaan en zijn zusje te vinden. Of heb je zo nu en dan een leugentje nodig om je doel te bereiken?

Geïnspireerd op het werk van filmmaker Hayao Miyazaki (o.a. bekend van *Spirited Away*) regisseert Ada Ozdogan een nieuwe tekst van Daniël van Klaveren vol onverwachte wendingen en droomachtige situaties. Een opzweepende, muzikale voorstelling over een dapper kind op zoek naar de waarheid in een wereld waarin niets is wat het lijkt.

Publiciteitstekst (kort)

Noa weet niet wat hij hoort. Praten zijn ouders nou over een zusje? Maar hij heeft helemaal geen zusje. Hij loopt de kamer in en ziet dat zijn moeder tranen wegveegt. “Niks aan de hand hoor, lieverd!” Zijn moeder liegt, dat is duidelijk. De radertjes in zijn detectivebrein draaien op volle toeren. Waar is zijn zusje gebleven? Er is maar één mogelijkheid: het doucheputje. Die levensgevaarlijke plek in de badkamer. Samen met zijn onzichtbare vriend Priem trekt Noa moedig de magische wereld onder het doucheputje in om zijn zusje te vinden.

Liegebeesten is geïnspireerd op het werk van filmmaker Hayao Miyazaki (o.a. bekend van *Spirited Away*). Een opzweepende, muzikale voorstelling over een dapper kind op zoek naar de waarheid in een wereld waarin niets is wat het lijkt.

Credits

Tekst: Daniël van Klaveren
Regie: Ada Ozdogan
Spel: Jip Smit, e.a.

Praktische informatie

Gezelschap: Theater Sonnevanck
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Groep: 4 t/m 6
Duur: 60 minuten
Première: zondag 14 februari 2021
Speelperiode: 14 februari t/m 28 maart 2021
Educatie: Beschikbaar

Beeld

Foto: Benning & Gladkova

Het publiciteitsbeeld is toegevoegd in de bijlage van de mail.

Meer informatie

<https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/liegebeesten>

Contactpersoon publiciteit Liegebeesten

Koen Waanders
Marketing & Publiciteit
Theater Sonnevanck

Tel. 053 431 54 00 (kantoor)

Tel. 06 13 57 45 45 (mobiel)

E-mail: publiciteit@sonnevanck.nl